

Vi ska förbli i Kristus, i honom

- hur då?

Det är ett faktum att sann helighet och rättfärdighet bara kan byggas på denna grund: att vi är i Kristus. Men, om vi inte bygger på denna grund förlitar vi oss istället enbart på vårt eget kött och försöker producera en sorts helighet i oss själva, självrättfärdighet, av egen kraft. Men en sann helighet, rättfärdighet kan bara bli verklig genom att ha

Apg 17:28 "För i honom är det vi lever, rör oss och är till ..." (Reformationsbibeln)

kunskap om Guds rikedom, fullhet i Kristus Jesus, att vara inlemmad i Kristus. Att vara i honom.

Att vara kristen, en troende, är inte att ansluta sig till ett trevligt ideal, en lära eller etiska värderingar, en tro som har gått i arv. Det är inte som att tillhöra, sympatisera med ett politiskt parti, eller som att vara en humanist, kommunist, buddist eller ateist – ansluta sig till mänskliga strukturer eller filosofier. Det handlar helt och hållet om en relation, att spegla sig själv mot den levande Guden – Jesus, att bli en lärning, en lärjunge. Att låta sig förvandlas, helgas, att bli lik honom. Jesus säger att det inte är vi som har valt honom utan han som har valt oss och drar oss till sig. Jesus har friköpt oss, betalat ett oerhört dyrt pris för att befria oss från syndens slaveri.



Joh 15:16 "Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt, och er frukt ska bestå. Då ska Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn".

Ef 1:4 "Han har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom".

Ef 1:7-8 "I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder, tack vare den rika nåd som han lät flöda över oss med all vishet och insikt".

Kol 1:14 "Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. I honom är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder".

Ofta hör jag hur det predikas om att Jesus bor i oss och det är ju sant, men ofta slutar det där, att Jesus sitter vid Faderns högra sida och att han samtidigt bor i oss – han är där ovan och i oss på samma gång. Men saken är den att han bor i oss samtidigt som vi är i Jesus – han i oss och vi i honom. Han är bakom, framför, över, under och

Rom 8:1 "Därför finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus, som inte vandrar efter köttet, utan efter Anden." (Reformationsbibeln)

vid sidan om oss. Vi ska helt enkelt vara marinerade av honom. Men, det är under förutsättning att vi låter oss förbli i honom, i Kristus. Det är ett aktivt beslut, en aktiv handling, strävan. Vi behöver ta egna steg som att leva i och av Ordet. Det handlar mer om att vi är i Kristus än om att vi tänker att Kristus är i oss för är vi i honom är han också i oss. Stoppas man en svamp i en hink med vatten blir inte bara ytan våt, utan hela svampen blir indränkt, marinerad av vatten, det är vatten i och runt svampen. Denna preposition, (i), visar på vår position i förhållande till Jesus. Vi kan inte göra någonting utan honom, i oss själva, utanför honom. Är vi i Kristus är vi också ett med honom. Då blir vi delar i Kristi kropp fullt ut.

Joh 15:4 "Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig".

Joh 15:5-6, 8 "Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Om någon inte förblir i mig, kastas han ut som en gren och vissnar. Sådana grenar samlar man ihop och kastar i elden, och de bränns upp". Min Far förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Så som Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek.

Ps 139:5 "Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand".

En "sjuka" som härjar inom kristenheten idag är att väldigt många bränner ut sig – pastorer, församlingsmedlemmar och anställda, därför att man lever inte av Guds kraft och låter den helige Ande ge energi, inspiration och vägledning – hjälp! Hur

många vill inte ge sina liv till Jesus, offra sig själv för honom? Men Jesus har redan gett sitt liv till oss, det är han som vill fylla oss med honom. Han vill verka genom oss. När vi går in i det flödet, när vi befinner oss i den plan Gud har berett för oss då får vi den kraft vi behöver genom att vi känner och ser att Gud är med oss och verkar genom oss genom den helige Ande, trots svårigheter. Det är som att cykla på en elcykel. En elcykel är utrustad med en elmotor som ger en assisterande hjälp. Vi cyklar och styr men det rullar så mycket lättare även då det är en uppförsbacke. Vi behöver inte förbruka all vår egen kraft, köra slut på oss själva.

2 Kor 13:4 "Han blev korsfäst i svaghet men lever genom Guds kraft. Så är också vi svaga i honom, men vi ska leva med honom genom Guds kraft som ni ska få känna".

Det är uppenbart var vi hör hemma, vilken position vi ska ha. Ständigt står det i Guds Ord "i mig" (Kristus Jesus), "i Kristus" och "i honom". Utifrån den positionen har vi allt. Betoningen ligger inte i att Jesus är i oss, även om det är sant.

För är vi, som sagt, i honom är han också i oss, det ena utesluter inte det andra. Det finns en vila i att vara innesluten i Kristus, att vi inte är något i oss själva men i Kristus är vi allt. Att vara i Kristus är som att vara i orkanens öga. I orkanens mitt, centrum är det lugnt och

Supertyfonen "Vongfong" i Japan, 2014. →



stilla men runtomkring flyger allt förbi i ett kaos – krig, våld, kriminalitet, naturkatastrofer och så vidare. I Kristus kan vi betrakta världen med ett tillstånd av frid. I honom får vi ett inre lugn som motgångar inte kan störa – ”gör er inga bekymmer”, säger han. Var vi än befinner oss, befinner vi oss i ”orkanens öga”. Det är utifrån denna position som vi verkar bäst i en värld i kaos. Vår uppgift är att leda människor in i Kristus, in i orkanens öga, in i vilan. Även i ett lidande kan vi finna ro och frid. Var vi än sätter ner vår fot där är Guds rike.

Joh 16:33 ”Detta har jag talat till er, för att ni skall ha frid i mig. I världen kommer ni att lida, men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen”. (Reformationsbibeln)

Matt 11:28 ”Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila”.

Fil 4:7 ”Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus”.

Ps 23:2 ”Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro”.

Ps 62:2 ”Bara hos Gud har min själ sin ro, från honom kommer min frälsning”.

Jes 32:17 ”Rättfärdighetens frukt skall vara frid, och rättfärdighetens vinning vara ro och trygghet till evig tid”.

1 Pet 5:14 ”Hälsa varandra med kärlekens kyss. Frid vare med er alla i Kristus”.

i Kristus ... →

Är vi arvtagare:

- Ef 1:11-12 ”I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin viljas beslut, för att vi som först har satt vårt hopp till Kristus ska bli till hans ära och pris.
- Ef 1:13-14 I honom har också ni, när ni hörde sanningens ord, evangeliet om er frälsning. I honom har också ni, när ni kom till tro, fått den utlovade helige Ande som ett sigill. Anden är ett förskott som garanterar vårt arv, att hans eget folk ska befrias, till hans ära och pris”.

Är vi ett heligt tempel:

- Ef 2:19-22 ”Därför är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. I honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren, och i honom blir också ni sammanbyggda till en boning åt Gud genom Anden”.

Är vi andligt omskurna:

- Kol 2:11-12 ”I honom blev ni också omskurna, inte med människohand utan med Kristi omskärelse, när ni avkläddes er syndiga natur och begravdes med honom i dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft, han som uppväckte honom från de Döda.

Ska vi bli bönhörda:

- Joh 15:4-9 ”Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni ska få det”.

Kan vi frimodigt träda fram inför tronen, Fadern genom Jesus Kristus:

- Ef 3:12 ”I honom och genom tron på honom kan vi frimodigt och tryggt komma till Gud”.

Vilka, vad vi är i Kristus:

- Rom 6:11 ”Så ska också ni se på er själva: ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus”.
- 2 Kor 5:17 ”Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit”.
- Kol 2:10 ”och i honom är ni uppfyllda, han som är huvudet över alla härskare och makter”.
- 2 Kor 5:21 ”Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe, för att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud”.
- Apg 13:39 ”och att var och en som tror blir rättfärdiggjord i honom från allt det som ni inte kunde bli rättfärdiggjorda från genom Mose lag”. (Reformationsbibeln)

Är vi fri från synd, har vi evigt liv:

- Rom 8:2 ”Livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag”.
- Rom 6:23 ”Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre”.

Guds kärlek:

- Rom 8:39 ”höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre”.

Kropp, lemmar:

- Rom 12:5 ”så är vi många en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi varandras lemmar”.

Har vi en ny identitet:

- Gal 3:26-29 ”Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Och om ni tillhör Kristus är ni avkomlingar till Abraham, arvingar efter löftet”.
- Kol 3:3 ”För ni har dött, och ert liv är fördolt med Kristus i Gud”.

Hur vet vi att vi är i Kristus:

1. **ORDET:** Jesus är ordet – ”Ordet blev kött och bodde bland oss” (Joh 1:14), därför ska vi leva av ordet, det ska vara vårt rättesnöre. Det ska vara vår karta i livet och den helige Ande vår kompass. Därför är det så viktigt att mata hjärtat med Ordet så att hjärtat lär sig att älska Ordet. Vi ska låta oss marineras av Ordet. Detta att vi lever i och med Ordet är det främsta tecknet på att vi lever i Kristus.

1 Joh 2:5-6 ”Men den som håller hans ord, i honom är verkliga Guds kärlek fullkomnad. Därav vet vi att vi är i honom. Den som säger sig förbli i honom är skyldig att vandra så som han vandrade”. (Reformationsbibeln)

Vi ska dagligen gå till skriftens spegel och bit för bit bli förvandlad av den. Vi ska värda och frukta Guds Ord.

2. **TRON:** Alla som tror är i Kristus, födda in i hans andliga kropp. I den stund vi ger våra hjärtan helt till Jesus, och omvänder oss från våra synder och litar på honom, blir vi adopterade, ingjutna in i hans kropp. Vi blir lemmar i Kristi kropp.
3. **OVILLKORLIG KÄRLEK:** När vi är i Kristus då är vår tro blandad med människokärlek. Detta är den allvarliga sanningen, om vi inte har människokärlek, eller ovillkorlig kärlek, kan vi inte vara i Kristus.

*1 Kor 13:2 "Och om jag kunde profetera och visste alla hemligheter och ägde all kunskap, och om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg, men inte hade kärlek, så vore jag ingenting."
(Reformationsbibeln)*

Om jag inte har ovillkorlig kärlek till alla är jag ingenting och jag kommer alltid att vara ingenting. Du kan vara en begåvad evangelist, du kan hela andra och uppväcka döda genom din tro, du kan vara en stark lovsångsledare i församlingen, du kanske kan undervisa Guds ord med kraft och smörjelse, men om du inte har någon kärlek till alla människor, är du ingenting! Kärleken till alla människor är ryggraden i den kristna tron. För vi ska älska våra fiender och be för dem som förföljer oss, göra gott mot dem som hatar oss, övervinna det onda med det goda."

Hur kan man älska alla ovillkorligt?

Det kan vi inte göra av egen kraft. Men om vi vet och tänker på att alla är älskade av Gud kan det underlätta. Det handlar om att se bortom alla fel och brister. Att förstå att alla bär en "ryggsäck" med, med- och motgångar, positiva och negativa erfarenheter vilket har format personen till den den är. Jag tror att det är skillnad på att tycka om en person och att älska en person. Vi kan både älska och tycka om en person men vi ska också älska dem vi inte tycker om. Att älska någon har inte så mycket med känslor att göra utan det handlar om hur vi bemöter människor, våra handlingar, vad vi säger, tänker och så vidare. Man kan välja att se bortom alla fel och brister och se den människa Gud har skapat. Om vi kritiserar en människas utseende så kritiserar vi samtidigt det Gud har skapat. Många gånger måste vi älska trots allt. Vi måste tänka att det finns en själ i varje människa som är frälst eller ofrälst och det är den själen vi ska älska och rädda.

4. **HELGELSE:** När vi är i Kristus befinner vi oss i en ständig process av förnyelse. Vi ska inte bara landa i att vi är frälsta och omvända utan ständigt hungra efter att bli förvandlade. Det är vad lärjungaskap innebär, att ständigt ledas av Gud och ständigt bli förnyade i den helige Ande. Men detta sker inte av egen kraft. Men vi kan ständigt hungra efter förnyelsen, att bli lik Jesus och lära oss av honom.

2 Kor 5:17 "Därför, om någon är i Kristus så är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, allt har blivit nytt."

5. **DOPET:** I dopet dör vi bort från synden och uppstår med Kristus, vi blir en ny skapelse.

Kol 2:12 "och begravdes med honom i dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft, han som uppväckte honom från de döda".

6. **HERRENS MÅLTID:** Herrens måltid är ett tecken och ett sigill på förbundet. Detta innebär att det både representerar och bekräftar ett löfte från Gud. Guds dyrbara löfte att Han genom Kristus är vår Gud och vi Hans folk. I Herrens måltid minns vi vad Jesus har gjort på korset. Det handlar också om en gemenskap.

Joh 6:56 "Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom".

7. **GEMENSKAP:** Eftersom vi är delar i Kristi kropp är det viktigt att leva och umgås med våra trossyskon. Jesus är huvudet och vi är lemmarna. Alla som är i Kristi kropp underordnar sig huvudet. Ett ensamt glödande kol kan inte i längden håll kvar glöden utan slocknar.

1 Joh 1:7 "Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd".

Vi är i Guds avbild:

Utan Jesus är vi ingenting. Gud hatar allt som är upphöjt utanför honom. Det är genom Jesus som vi är upphöjda, ett prästerskap, kungar, inte i oss själva. Utan honom är vi ingenting men genom honom är och har vi allt. Vad menas det med att vi är skapade till Guds avbild? Om vi ställer två "exakt" likadana föremål bredvid varandra är de varandras avbilder. De är var för sig ett eget föremål oberoende av det andra föremålet. I våra svenska biblar står det "Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss" och "Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne". Men enligt King James Bible, som bygger på en helt annan grundtext än våra svenska biblar efter 1917, den grekiska grundtexten - Textus Receptus, så kallade majoritetstexten, står det: "Let us make man in our image (i vår avbild), after our likeness" och "So God created man in his own image (i sin egen avbild), in the image of God created he him". Denna grundtext - Textus Receptus har varit gällande i flera hundra år. Långt längre än den grundtext som våra svenska biblar är översatta ifrån, den så kallade minoritetstexten.

Det är en stor skillnad att vara skapad till Guds avbild eller att vara skapad i Guds avbild. Jag tror att allt hänger samman i bibeln och tror att även dessa verser i

King James Bible hänger samman med alla dessa verser om att vara i Kristus. Jesus Kristus är ju också en del av den treenige Guden. Istället för att vara upphöjda i oss själva är vi upphöjda i Kristus i Guds avbild. Själv är jag hellre inlemmad i Guds avbild än att jag ska vara i mig själv en Guds avbild. I Gud, i Kristus är vi allt men i oss själva är vi ingenting.

*Jag i Jesus och
Jesus i mig. →*



*Kol 1:15 "Han [Jesus] är den osynlige Gudens **avbild**, förstfödd före allt skapat."*

Folkbibeln:

1 Mos 1:26 "Gud sade: Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden."

King James Bible:

Genesis 1:26 "And God said, Let us make man in our image, after our likeness: and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth".

Folkbibeln:

1 Mos 1:27 "Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem".

King James Bible:

Genesis 1:27 "So God created man in his own image, in the image of God created he him; male and female created he them".

Jesus liknas vid en ...

Borg:

Den som under medeltiden bodde innanför stadens murar var trygga och hade beskydd mot rövare och andra faror. Skötte man sig och lydde stadens lagar och regler fick man del av beskyddet och andra fördelar. Jesus liknas vid en trygg borg. Lever vi i Kristus då har vi ingenting att frukta.

Ps 62:3 "Endast han är min klippa och min frälsning, min borg, jag skall inte vackla."

Ps 18:3 "Herre mitt bergfäste, min borg och min räddare, min Gud, min klippa och min tillflykt, min sköld och min frälsnings horn, mitt värn!"

Vinstock:

Joh 15:1-8 "Jag är den sanna vinstocken, och min Far är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt tar han bort, och varje gren som bär frukt rensar han så att den bär mer frukt. Ni är redan nu rena i kraft av ordet som jag har talat till er. Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Om någon inte förblir i mig, kastas han ut som en gren och vissnar. Sådana grenar samlar man ihop och kastar i elden, och de bränns upp. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Min Far förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar".

Gal 5:22-23 "Men Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålmod, mildhet, godhet, tro, saktmodighet, självbehärskning. Mot sådant är inte lagen". (Reformationsbibeln)

Ef 5:9-10 "För Andens frukt består i all godhet och rättfärdighet och sanning. Prova vad som är behagligt för Herren". (Reformationsbibeln)

Till sist:

Jesus säger att förbli i mig så förblir jag i er. Vi ska låta oss marineras av Ordet, vi ska låta oss förvandlas och bli ett med Jesus Kristus. Det kallas helgelse. Jesus säger "följ mig" och bjuder in oss i ett lärjungaskap eller, "lärlingsskap". Helgelse är en process genom vilket vi, den kristne, förvandlas till allt större helighet och likhet med Jesus Kristus.

2 Kor 3:18 "Och alla vi som med obesläjat ansikte ser Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden".

Rom 12:2 "Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja: det som är gott och fullkomligt och behagar honom".

Att vara "i Kristus" innebär att vi har accepterat Jesu offer som en betalning, lösen-summa, för vår egen obetalbara skuld. Inget belopp i världen av "självrengörande" kan göra oss tillräckligt ren för att ge skäl för förlåtelse och en relation med en helig Gud.

Rom 3:10-12 "som det står skrivet: Ingen rättfärdig finns, inte en enda. Ingen förståndig finns, ingen finns som söker Gud. Alla har avvikit, alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda". (Reformationsbibeln).

Guds Ord säger att vi i vårt medfödda syndiga tillstånd är fiender till Gud.

Rom 5:10 "För om vi, medan vi var fiender, blev försonade med Gud genom hans Sons död, skall vi sedan vi har blivit försonade ännu mycket mer bli frälsta genom hans liv". (Reformationsbibeln).

När vi tar emot, accepterar Jesu offer för vår räkning (skuld), skiftar han konton. Han byter ut vår digra lista över våra synder mot sitt fullkomliga, syndfria konto som helt behagar Gud.

2 Kor 5:21 "För han som inte visste av någon synd har han gjort till synd för vår skull, för att vi skulle bli gjorda till Guds rättfärdighet i honom". (Reformationsbibeln).

Den gudomliga växlingen sker vid korsets fot: vår gamla syndiga natur mot hans perfekta.

2 Kor 5:17 "Därför, om någon är i Kristus så är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, allt har blivit nytt". (Reformationsbibeln).

För att vi ska kunna vistas, träda fram inför en helig Gud, måste vi döljas av Kristi rättfärdighet. Att vara "i Kristus" betyder att Gud inte längre ser våra brister; Han ser bara rättfärdigheten i sin egen Son.

Ef 2:13 "Men nu har ni, som en gång var långt borta, i Kristus Jesus kommit nära genom Kristi blod". (Reformationsbibeln).

Hebr 8:12 "För jag ska förlåta dem deras orättfärdighet, och deras synder och deras laglöshet ska jag inte mer komma ihåg". (Reformationsbibeln).

Endast "i Kristus" är vår synd, skuld försonad, uttraderad, vår relation med Gud återställd, och vår evighet säkrad, Amen!

/Magnus N